

Ik vraag je je ogen te sluiten

Stel je voor:

Je bent 15 jaar

Je leeft in de Tweede Wereldoorlog

Je bent Joods en woont al je hele leven in Nederland

Dan is er ineens iemand in een ander land, die vindt dat Joden er niet bij horen

In Duitsland worden al deze mensen al steeds verder buitengesloten

Ondertussen is de leider van Duitsland op zoek naar een middel om zoveel en zo efficiënt mogelijk mensen om te laten brengen

Iets waar jij als tiener helemaal niet aan wilt denken

Jij wilt hangen in het park met je vrienden

Niet onderduiken en vrezen voor wat er komen gaat

Je wordt steeds een stukje verder uit de samenleving gezet

En dan wordt je ineens op een trein gezet

Onderweg naar een kamp

Want de leider van Duitsland heeft zijn middel gevonden

Hij gaat een douche gebruiken

Iets wat jij normaal gebruikt om schoon te worden en te ontspannen,

Kan je nu fataal worden

In Nederland zijn er 102.000 overleden tijdens de holocaust

Dat was 72% van de toen in Nederland wonende Joden

Open nu je ogen weer

Het is 30 januari 2022

Vandaag herdenken we wat voor vreselijks er allemaal is gebeurd tijdens de holocaust

Om de nieuwe generatie dit verhaal te vertellen

Om te zorgen dat we niet nooit meer doen

Om te zorgen dat we dit nooit meer vergeten.