

Namens het 4 en 5 mei comité van Zeist mag ik u en jou van harte welkom heten. We zijn blij en dankbaar dat, nu de Coronapandemie onder controle lijkt, wij met elkaar hier op 4 mei onze oorlogsslachtoffers mogen herdenken.

Ook de luisteraars van Slotstad radio en TV heet ik van harte welkom.

Burgemeester Janssen en het gemeentebestuur, ook U van harte welkom,

Een bijzonder welkom aan de heer C. Leijte, die als kind de gevolgen van de 2^e Wereldoorlog aan de lijve heeft ondervonden. Hij wil U daar graag deelgenoot van maken.

en tot slot een warm welkom aan

Marit Donker, lid van de jongerenraad van de gemeente Zeist. Zij heeft een indrukwekkend gedicht geschreven en zal dit voordragen.

De gebeurtenissen in de Oekraïne hebben niet alleen op de 1^e generatie oorlogsslachtoffers een grote impact, maar ook op diegene in onze samenleving met andere oorlogservaringen dan de Tweede Wereldoorlog .

Zij ervaren daardoor angst, spanning en herbeleving.

We kunnen ons nauwelijks voorstellen, want wij leven al 77 jaar in vrijheid, dat er in het oosten van Europa zo'n vreselijke oorlog aan de gang is en dat er in Europa miljoenen mensen op de vlucht zijn. Laten wij hopen en bidden dat deze oorlog snel beëindigd wordt en dat er een einde komt aan dit vreselijke geweld.

Vandaag op 4 mei herdenken wij alle oorlogsslachtoffers, zowel burgers als militairen, die, in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord.

Zowel tijdens de 2^e Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

Straks om 20.00 uur is het overal in Nederland stil. Twee minuten, waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid twee minuten stil kunnen en mogen zijn.

Laten wij de slachtoffers in dankbaarheid herdenken, want zij gaven immers hun leven voor onze vrijheid.

Vrijheid in verbondenheid

het jaarlijkse thema van het Nationaal 4 en 5 mei comité.

Morgen op 5 mei vieren wij onze vrijheid, een groot goed en het lijkt wel dat men dit niet wil begrijpen, want telkens zijn er weer mensen die hun macht ten koste van de vrijheid van andere mensen willen uitbreiden.

Vrijheid wil zeggen kunnen doen, zeggen en denken wat je wil en op jou moment, maar om dit voor iedereen mogelijk te maken hebben we met elkaar regels afgesproken.

Soms schuren die regels en belangen, maar laten we daarover met elkaar in gesprek blijven en respect- en begrip- vol met elkaar om blijven gaan om zo conflicten te voorkomen en met elkaar verbonden te blijven.

Deze inspanningsverplichting hebben wij allemaal en zo kunnen wij de vrijheid voor ons, onze kinderen en kleinkinderen waarborgen en doorgeven.

Dank u wel,

